

KONYA-BAĞDAT-BURSA YOLUNDА BİR DERVİŞ AHMED CÜNÜNÎ DEDE VE BURSA MEVLEVİHÂNESİ

MUSTAFA KARA

Zâbidâ! Înkâri ko zira ki bu dergâh içre
Okunur şâm u seber Mesnevî-i Mevlânâ
Abdussamedzâde

Giriş

Bir tasnife göre Mevlevihâneleri fonksiyonları itibarıyle iki gruba ayrırlırlar: 1. Zâviyeler, 2. Âsitâneleri. Âsitâneleri zâviyelere göre daha geniş bir alanda kurulan, dervişlerin eğitim/öğretim gereklerine göre mimarî özellikler/bölümler ihtiva eden dergâhlardır.¹ Zâviyeler ise daha küçüktür. Konyâ'daki merkez dergâhın dışında âsitâne olarak kabul edilen mevlevihâneleri şunlardır: Afyonkarahisar, Eskişehir, Gelibolu, Halep, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mısır, Rumeli (Yenişehir) ve Bursa. Bugüne kadar bazı mevlevihânelere ilgili araştırma ve incelemeler yapılmışsa da Bursa Mevlevihânesi'yle ilgili bir çalışma bilinmemektedir.²

1 Âsitâneleri için yapılan bir diğer tasnif de söyledir: Konya, Afyon, Eskişehir, Bursa, Manisa, Gelibolu, Yenikapı, Bahariye, Kasımpaşa, Külekapsı, Halep, Kahire. Bkz. M. Celâl Duru, *O Mevlevî*, İstanbul, 1952, 162. Tam teşekkülü bir mevlevihânde su bölümeler yer alır: Semâhâne, türbe, cilehâne, dervîş odaları, selâmlık, harem, kiler, mutfak, kahvehâne ocağı, kafes, matrâb.

2 Bu çalışmaların belli başlıları şunlardır: M. Ziya, *Yenikapı Mevlevihâ-*

Bu makalede en eski âsitânelerden biri olan Bursa Mevlevihânesi³ ve onun kurucu şeyhi Konyalı Ahmed Cününî Dede ve halifeleri hakkında kısa bilgiler verilecektir.

Ahmed Cününî Dede'nin hayat ve faaliyetlerinden bahsetmeden önce yaşadığı asra -tasavvuf tarihini ilgilendirdiği kadariyla- kısaca göz atmak faydalı olacaktır. Yaklaşık olarak XV. asırın ikinci yarısı ile XVI. asırın ilk yılında yaşayan Ahmed Cününî Dede ile çağdaş olan süflerden bir bölümü şunlardır: Ümmî Sinan, Şâbân Velî, Hüsameddin Uşşâkî, Şemseddin Sivasî, Abdülahad Nurî, Hasan Kabadûz, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi, Abdullah Bosnevî, Üftâde, Aziz Mahmud Hüdâyî, İsmail Rûmî, Sarı Abdullah...

nesi, İstanbul 1913; Can Kerametli, *Galata Mevlevihânesi*, İstanbul 1978; M. Erdogan, "İstanbul Mevlevihâneleri", *Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi*, sy: 4-5, 1976; E. Yücel, "Galata Mevlevihânesi", *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi*, sy: 2, 1979; S. Ü. Türkîyat Araştırmaları Dergisi, II. Milletlerarası Osmanlı Devleti'nde Mevlevihâneleler Kongresi-Tebliğler, Konya 1996.

3 Mevlevihâneleri diğer dergâhlara göre biraz şanslı sayılırlar. 1925'te tekkeler kapatılınca diğerleri tarife karşıtı. Konyâ'daki dergâhın 1926'da müze olarak açılması ve o dönemde yöneticilerin Mevlânâ sempatisi, mevlevihâneleri için "yâkm" ve "çöküş"'u yavaşlatan bir unsur olmuştur. Müze açılış yazımları için bkz. M. Kara, *Buhara Bursa Bosna*, s. 571.

Hindistanlı İmam Rabbâni'den beş sene önce 1620 de vefat eden Dede'nin çagi, mensup olduğu tarîkatın yaygınlaşması açısından mühim bir dönem olmakla birlikte tasavvuf dünyasını etkileyen birçok olayın da şahididir. Bu sıkıntıların en büyüğü Kadızâde-Sivasî tartışmaları adı ile tarihe geçen olaylar zinciridir. Zaman zaman resmi makamların da Kadızâdeler tarafını tutmasıyla sertleşen bu zıtlaşmalar nihayet tekkelerde yapılan semâ ve sesli zikirlerin yasaklanmasıyla zirveye ulaşmıştır. Dervişler bu olaya, "yasağı bed." 1077 tabiriyle tarih düşürmüşlerdir. Neşat'ın konu ile ilgili hissiyatı ise şöyledir:

*Men olundi Melevîler etmeğe
Hem semâ vü hem dûdi deffü ney*

*Neyler anlar nâmı cün dervîş durur
Her birinin var başında tâc-i key*

*Ebsem olsunlar otursunlar heman
Kalbden zikreylesinler hû ism-i hey*

*Ey Neşati, gûş idüb taribini
Didi hâtif bay hamûş oldu ney*

Konya'daki merkez dergâh postnişini Ebûbekir Çelebi ile Sultan'ın arası ilk zamanlar iyi idiyse de daha sonra bozulmuş ve idamı emredilmiş, Şeyhülislâm Şair Yahya Efendi'nin araya girmesiyle idam sürgüne çevrilmiş ve Şeyh İstanbul'a gönderilmiştir. Köprülü Mehmet Paşa'nın Kadızâdelerin liderlerinden bir kısmını Kıbrıs'a sürmekle bu keşmeşlik bir ara düzelir gibi olmuştur.

Melâmî Sütçü Beşir Ağa doksan yaşını geçmiş olduğu halde 1073/ 1662'de Kadıköyfeneri'nde öldürülmüş ertesi gün, aynı inançta olduklarını Şeyhülislâm'a bildiren kırk mûridi de Fener'de boğdurulmuştur.

Ferruh Çelebi'den (ö. 999/1591) sonra Konya'da posta geçen Bostan Çelebi (ö. 1040/1630) zamanında Melevîlik için müspet gelişmeler olmuş, özellikle Sultan I. Ahmed'le kurduğu iyi münasebetler Şeyh'in imkânlarını da çoğaltmıştır. Bursa Melevîhânesi'nin kurulmasında büyük hizmetleri olan Sultan'ın şu gazeli de bu yakınlığı belgelemektedir:

*Mesnevîsin işidüb Hazret-i Mevlânâ'nın
Gûşvar oldı kulağında kelâmi anın*

*Deff ü ney nâle kılıb melevîler itdi semâ
Eyledik yine safasını bugün devranın*

*Emr-i Mevlâ ile bir himmet ede Mevlânâ
Gele ayağıma kim kelleleri a'dânm*

*Cedd-i âlâlarima himmet edegelmıştır
Ben de umsam ne aceb himmetin ol Sultanım*

*Bahtiyâ bendesi ol dergeb-i Mevlânâ'nın
Taht-i manide odur padshâb-i dünyanın*

Ulemadan Vanî Mehmet Efendi ile (ö. 1096/1685) Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa'nın arasının iyi olması sûfilere karşı takınılan olumsuz tavırın devam etmesine sebep olmuştur. Bu iki şahsa karşı çıkan Niyâzî-i Misrî (ö. 1106/1694) Limni'ye sürülmüştü. Benzer sebeplerden Halvetî Karabaş Ali Limni'ye, Bursali İsmail Hakkı'nın şeyhi Atpazarı Osman Efendi (ö. Kıbrıs 1101/1690) Şumnu'ya sürgün edilmiştir. Bu olayların tabii neticesi olarak söz konusu yıllarda, semâ, raks ve deveran hakkında lehte, aleyle bir çok risâleler yazılmıştır.⁴ Semâ için ancak 1095/1684 yılında izin çıktı. Zihni Dede'nin mûridi Yenikapı Melevîhânesi Şeyhi Naci Ahmed Dede (ö. 1120/1708) bu olay üzerine hissiyatını şu beyitle dile getirmiştir:

⁴ Geniş bilgi için bk. Süleyman Uludağ, İslâm Açısından *Musikî ve Semâ*, Bursa 1992.

“Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın ifadesiyle “Livâ-i Karaman’dâ, Lârende nam kasabada” Mevlevî bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmed’in babasının adı kaynaklarda Süleyman olarak geçiyorsa da Bursa Şerîyye Sicilleri’ndeki bir kayıtta Yusuf olarak zikredilmiştir.”

*Gûş-i can mülhem-i gaybî didi taribini
Mevleviler döndi canâ ısk-ı Mevlânâ ile
Kâtib Çelebi bu tartışmaları Mizânu'l-Hak fi
İhtiyari'l-Ehakk adlı Türkçe eserinde tenkit
ve tahlil eder.⁵*

Ahmed Cünûnî Dede

Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın ifadesiyle “Livâ-i Karaman’dâ, Lârende nam kasabada” Mevlevî bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmed’in babasının adı kaynaklarda Süleyman olarak geçiyorsa da Bursa Şerîyye Sicilleri’ndeki bir kayıtta Yusuf olarak zikredilmiştir.⁶ Doğum tarihini kesin olarak bilmiyoruz, 1020/1610 tarihlerinde ihtiyar olduğunu ifade ettiğine göre yaklaşık olarak 950/1543 tarihlerinde doğmuş olması tahmin edilebilir. İlk tâhsilini doğduğu yerde yaptıktan sonra Konya’ya giden Dede, devrin medreselerine devam etti. Bir taraftan bu eski Selçuklu başkentinin özelliği, diğer taraftan ailesinden aldığı ilk tesirler sebebiyle Mevlevîlige meyletti. Merkez dergâhla başlayan bu manevî alış-veriş yllarca devam etti. Mevlevî kültürünün tabii neticesi olarak Farsça şîrler yazacak

kadar “Mesnevî dili”yle ilgilendi. Çilesini tamamladıktan sonra kendisine Bağdat Mevlevîhânesi’nin Mesnevîhanlığı teklif edildi. Bağdat'a gittikten sonra Sakîb Dede'nin ifadesiyle "...zaman-ı şeriflerinde ol muhtasar zâviye bir mufassal hangâh ve mahall-i icra-ı âyin" olmuştur.⁷

Bağdat'a gidiş ve dönüş tarihleri bilinmemiyorsa da Başvekâlet Arşivi’ndeki 1019/1610 tarihli kayıttan Cünûnî'nin bu yıllarda orada olduğu anlaşılmaktadır. Denebilir ki Ahmed Dede, ömrünün en faal yıllarını Bağdat'ta, Bağdat Mevlevîhânesi’nde hizmet vererek geçirmiştir. Ahmed Dede yaklaşık olarak 1020/1611 tarihlerinde Ahmed Niyâzî Dede'yi yerine halife bırakarak Konya'ya döndü. Niyeti ömrünün son yıllarını doğduğu yerde, Larende'de geçirmek, orada kendi murakabe ve mukabelesiyle baş başa kalmaktı. Konya'da Ebûbekir Çelebi ile (ö. 1048/1638) karşılaştı. Sohbet esnasında Çelebi, Bursa'ya bir mevlevîhâne yapmanın gereğinden bahisle bu işi Ahmed Dede'nin yapabileceğini söyledi. Dede ihtiyarlığını ve yukarıda söylediğimiz arzusunu ileri sürerek affını istedi. Bir müddet sonra Larende'ye dönmek üzere Çelebi'ye veda ziyaretinde bulunan Cünûnî, bu sefer “burc-ı evlîyâ diye bilinen bir yerde

5 Nşr. S.Uludağ-M. Kara, İslâmda Tenkit ve Tartışma Usûlü, İstanbul, 1982

6 "... Dervîş Ahmed Efendi b. el-Hac Yusuf el-Müstehir bi-Cünûnî", Bursa Şerîyye Sicilleri (BS), B 37/231, 12b.

7 *Sefine*, III/57. Bu Mevlevîhâne'nin şeyhlerinden biri de bestekâr Osman Dede'dir. (ö. 1918) Öztuna, BTMA, II/170-171.

Bursa
Mevlevîhânesi
yıkılmadan önceki
harap hali



mevlevîhânenin bulunmaması tuhaf değil mi” ifadesiyle karşılaştı. Çelebi Efendi’yi ikinci defa reddedemezdi. Ahmed Dede, daha önceki yıllarda Bağdat’ta gördüğü bir rüyayı da hatırlayınca teklifi kabul etti.

Yeğeni Salih’i yanına alarak Bursa’ya gelen⁸ Ahmed Dede, *Güldeste*’ye göre, “Sedbaşı kurbünde vaki meşâyih-i sütûde-siyerden Şeyh Yakub Efendi Zâviyesi’ne,”⁹ Sefine’ye göre ise¹⁰ “Cami-i Kebîr civarındaki vaki zâviye-i kadime-i Mevleviyeye” inmişlerdir. *Sefîne*’nin bu ifadesi haklı olarak “Bursa’da daha önce mevlevîhâne var mıydı?” sorusunu hatırlatmaktadır.

8 Rüya şöyle: Dede’nin eline bir gül verilmiş fakat kokusunu bir türlü alamamış. “Ne olurdu bu gülün güzellikine uygun bir de kokusu olsaydı” diye kendi kendine söyleyenken söyle bir ses işitti: “Bu gül-i şadab-i gülbin-i behceti şemmesi sana Burusa’da resa olur”, *Güldeste*, 129-130, Atlansoy, *Bursa Şairleri*, 226.

9 *Güldeste*, 138.

10 *Sefîne*, III/58. Setbaşı ile Ulu Camî’nin birbirine yakınlığı dikkate alınırsa bu iki yer ile aynı mekân kasedilmiş olabilir.

Bursa Mevlevîhâneleri

1. Bursa’da ilk Mevlevîhâne kaplıca yolunda Demirhisar diye bilinen yerde Hayreddin b. Garib tarafından yaptırılmış ve Mevlevî dervişlerine vakfedilmiştir. Daha sonraki yıllarda Dîvâne Mehmed, zâviyeyi genişleteker tamir ettirmiştir. Şerîyye Sicilleri’ndeki kayıtlardan anlaşıldığına göre Mustafa b. Ahmed 926/1519’dâ Mevlevîhâne’nin şeyhidir. 1020/1611’de ise dergâh oturulamayacak durumdadır.¹¹

2. Esrâr Dede, Dervîş Hâzin’i anlatırken Bursa’da üç ayrı yerde Mevlevîhâne kurulduğuna işaret etmiştir. Birincisi Sultan Dîvânî’nin teşriflerinde¹² kaldıkları buk’â-i mübarekenin bir müddet “cilvegâh-ı âşıkân”

11 *Sefîne*, III/58; *Bursa Küttîğü*, III/332.

12 Rivayete göre Mevlânâ’nn *Dîvân-i Kebîr*’ini İran’dan getirdiği için Dîvâne Mehmet, Sultan-ı Dîvâne gibi isimlerle de anılır. A. Gölpinarlı, *Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik*, 103 (İstanbul 1953).

olduğunu söylüyorsa da bulunduğu yerden bahsetmemiştir. İkinci olarak Cami-i Kebîr yanındaki Mevlevîhâne'den, üçüncü olarak da Pınarbaşı'ndaki dergâhtan söz etmiştir.¹³

3. Geçici bir müddet için Mevlevîhâne görevi gören Setbaşı'ndaki Şeyh Yakup Efendi Dergâhı'nı da Bursa mevlevîhânelerinden biri olarak ele almak mümkündür. O yıllarda Şeyh Yakup Efendi İstanbul'da Eyüp'te bulunduğundan tekkesi boştu.¹⁴

4. Mevlevîhâne: Ebûbekir Çelebi'nin Bursa'da bir Mevlevîhâne bulunmamasını "mahall-i taaccüb ve istiğrab" olarak görmesi ve Ahmed Dede'yi ikna etmesi üzerine Bursa'daki Yakub Efendi Dergâhı bir müddet "icra-yı de'bü âyin" için mekân olmuştu.

İsmail Belîg'in beyanına göre Ahmed Cünûnî Dede yaşı dostu Dervîş Mehmed'den Mevlevîhâneyi nerede yapacaklarını istihare yoluyla tesbit etmesini istemiş, bunun üzerine Pınarbaşı'nda dergâhin yapılmasına başlanmıştır. Sakîb Dede'ye göre ise Mevlevîhânenin yerini bizzat Dede seçmiştir.¹⁵ Haylî mahlaslı şairin Mevlânâ, Cünûnî ve dergâhla ilgili misraları ve düşürdüğü tarih ise şöyledir:

*Hamdüllâh ki bu diyar içre
Âşikâr oldu sîrr-i Mevlânâ
Geldi bir mûşid-i tarîk-i İlâh
Urdu işbu makam-i hûba bina*

*Dimîş ana meğerki rüyada
Server-i enbiyâ Resûl-i Huda
Sana emroldı cânib-i Hakdan
Eyle var Bursa şehrini me'va
Emrine imtisâlen ol da gelüb
Kıldı hükm-i şerifini icra
Mevlevîler bu cây-i dilkeşde
Süricek döne döne zevk u safâ
Hikmet-i evliyâ ile Haylî
Didi tarîh içün bu beytî ana
Mevlevîhâneyi Cünûnî Dede
Eyledi hû diye diye ibyâ (1024)*

Bursa Şerîyye Sicilleri'ndeki kayıtlara göre 1020/1611 tarihinde Sultan I. Ahmed, Bursa mukataasından yüzbin akçe harcanarak bir mevlevîhâne yaptırılmasını emretmişti.¹⁶ Pınarbaşı Vezirî mahallesindeki bir ev on bin gümüş akçeyle Ahmed Dede tarafından satın alınarak 1025/1616 tarihinde dergâha ilhak edilmiştir.¹⁷ 1023/1614 yılında Tefsirhan mahallesinden Ali Bey'in karısı Fatma Hatun yirmi bin dirhem akçeyle satın aldığı hanı, Mesnevî-i Şerîf okunmak şartıyla dervîslere vakfetmiştir.¹⁸ Yine Ahmed Cünûnî Dede kale duvarına bitişik harap bir evi üç bin akçeyle tamir ettirerek kırk akçe ile kiraya vermiştir.¹⁹

Dede yaptırdığı âsitânedede altı yıl hizmet verdikten, şeyhlik ve mesnevîhanlık yaptıktan sonra 1030/1620 tarihinde Hakk'a yürümüştür. Beyânî'nın vefatına düşürdüğü tarih şöyledir:

13 Sefîne, III/60.

14 Gîldeste, 138. Klâsik kaynaklar, Ebûbekir Çelebi'yi o yıllarda merkez tekkemin postnişini olarak gösterirse de kendisinin selefi Bostan Çelebi 1040/1630 tarihinde vefat ettiğine göre bunun doğru olmaması gerekir.

15 Sefîne, III/58.

16 BS, B 28/221, 147a.

17 BS, B 227/64.

18 BS, B 33/227.

19 BS, B 231/12, 37/231, 12b. Mevleviyâ tarîkatunda zâviye olarak kabul edilen seksen civarında dergâhnâ isimleri için bkz. Gölpinarlı, *age*, 330.

*Ârif-i billâb Cünûnî Dede
Olmuş idi ana müyesser fütub
İtmek için def'-i humar-ı bayat
Câm-ı ecel çekdi misâl-i sabûb
Nakline tarîb Beyânî didi
Kıldı Cünûnî Dede teslim-i rub (1030)*

Eserleri

Kaynaklar Cünûnî Ahmed Dede'nin şairliği, Türkçe, Farsça pek çok şiir yazdığı konusunda müttefik iseler de bu şiirlerden pek azı bize kadar ulaşmıştır. Bunlar da bir Türkçe, bir Farsça gazel ile bir Türkçe dörtlüktür. Yine kaynaklardaki bilgilere göre şiirlerinin bir araya getirilmesine kendisi müsaade etmemiştir. Bu tavr onun mahviyetkârlığı ve Melâmî meşrebiyle izah edilebilir. Şairliğinden hareketle şu da düşünülebilir: Yarım asra yaklaşan sürede mesnevîhanlık yapan bir Dede'nin Mesnevî ve Mevlevî kültürü ile ilgili bir eser yazmış olması da muhtemeldir. Ama bu konuda tatmin edici bilgilere şimdilik sahip değiliz. Esrâr Dede onu dîvân sahibi bir süfi olarak gösterirse de şimdilik yukarıdaki bilgileri doğru kabul etmek gereklidir. Sakıb Dede ise sık sık coşup kendinden geçmesi sebebiyle Cünûnî mahlasını kullandığını söyler.

*Cünûnî dir, Cünûnî dir, Cünûnî
Olubtur nefs-i emmâre zebûni*

Misraları:

*Men tûti-i kudsem ten-i fanî kafesimdir
İhya iden enfâs-ı Mesihâ nefesimdir
Men bâr-i emanet çekici ol şutûrum kim
Nâlem reb-i maksûduma bang-i ceresimdir
Dil virmedi dünyaya olan ârif-i billâb
Bunca sebeb-i meks heva vü hevesimdir*

*Ol lemâ-i ruhsar dürür asl-i simâim
Musa sıfatım nur-ı şecer muktebesimdir*

*Gencine-i esrâr olalı kalb-i Cünûnî
Nefs ecderi hakka ki kemine asesimdir

*Yekta güherim meclis-i rindan safedimdir
Şems-i tarabim meygede beyt-i şerefimdir*

*Has itti Cünûnî bana sultan-ı mahabbet
Bu mansîb-i makûlede Mecnun selefimdir*

Bursalı Meslektaşları

Yukarıda Cünûnî Dede ile çağdaş olan mutasavvıflara işaret edilmiştir. Şimdi de onun yakın meslektaşları, Bursa'daki muhtelif tarîkatlara ait tekkelerin başında bulunan şeyhlerin bir dökümü verilebilir:

Şeyhin Adı	Vefat Tarihi	Tekkesi
Ali Efendi	1025/1616	A. Paşa'yı Fenâri
Süleyman Efendi	1064/1654	" "
Ali Efendi	1020/1611	Emîr Sultan
A. Mehmed Efendi	1059/1649	"
Sir Ali Efendi	1045/1636	Eşrefzâde
Eyüp Efendi	1030/1621	Eyüp Efendi
Saçlı Ali Efendi	1051/1641	Hamam Tekke
Hüsameddin Efendi	1042/1632	Temenye
Mehmet Efendi	1060/1650	İncirli
Abdülgani Efendi	1028/1618	Kâsim Subası
Çelebi Efendi	1025/1616	Mîsrî
Muhyiddin Bursevî	1090/1679	Üçkozlar
Kutub İbrahim Efendi	1089/1678	Üftâde

Mustafa Efendi	1030/1621	Yoğurtlubaba
Mehmet Efendi	1040/1630	Zeyniyye

Tesirleri

Ahmed Dede, Osmanlı Devleti'nin iki mühim kültür merkezinde hizmet veren sūfielerden biridir. Bağdat ve Bursa bu yüzyıllarda oldukça canlı, kültürel bir vasata sahip bölgelerdi. Dolayısıyla o sadece Bursa ve bölgesinin değil, Ortadoğu'nun din, tasavvuf ve kültür dünyasının mütevazı mimarlarından biri sayılmalıdır. Mesnevîhanlığının yanında teşkilâtlılııyla da dikkati çeken Dede, *Mesnevî*'den aldığı ilhamı binlerce gönüle aktarmış, onlarla coşmuş, onlarla derünî duygular yaşamıştır. Bu arada unutmamak gereklidir ki her Mevlevihâne aynı zamanda Farsça öğretim yapan bir filoloji merkezidir. Farsça dolayısıyla İran edebiyatının müslüman toplumlarda yaygınlık kazanmasında Mevlevîliğin tesiri apaçık ortaya çıkmaktadır. Dede, Bağdat'tan Bursa'ya kadar uzanan geniş bir alanda hizmet vermesi sebebiyle, sūfieler, yöneticiler ve özellikle Mevlevîler arasında çok tanınan ve sevilen şahsiyetlerden biri olmuştur.

Özellikle mesnevîhanlığı yoluyla, *Mesnevî* ve Mevlevî kültürünün yaygınlık kazanmasına olduğu kadar Anadolu topraklarında tasavvufi zihniyetin oluşmasına da doğrudan tesir etmiştir. Konya-Bağdat-Bursa arasındaki topraklarda onun yetiştirdiği dervîş ve mûridler vasıtıyla bu zihniyete süreklilik kazandırılmıştır.²⁰

20 Bu açıdan Bağdat Mevlevihânesi'nin tarihi de önemlidir.



Teşkilâtlılığı

Türkçe-Farsça şirlerin şairi, mesnevîhanlığı ve âsîtâne şeyhliğinin yanında, onun teşkilâtlılığına da temas etmek gereklidir. Dede'nin, kurulmuş, belli bir düzen içinde hizmet veren dergâhlara değil de Bağdat, Bursa gibi kurucu bir şahsin gayret ve himmetine ihtiyaç gösteren

Bursa
Mevlevihânesi
Vakfîyesi,
Süleymaniye
Kütüphanesi Lala
İsmail Bölümü,
No: 737

merkezlerde görevlendirilmesi bir tesadüf eseri olmamalıdır. Nitekim Bağdat'a gider gitmez yaptığı ilk işlerden biri işgal edilen dergâhın vakıflarını geri almak için faaliyete geçmesidir. Durumu bir mektupla İstanbul'a bildirmiş ve gerekli işlerin yapılmasını istemişti. "...Bağdat beylerbeyine ve kadısına hüküm ki.." diye başlayan Padişah'ın cevabında durum özetlendikten sonra şöyle denilmektedir: "...Mahall-i mezbürda väki Melevihânenin kadimden sicilde mukayyed ve mestur evkaf varsa giru, olduğu üzere zabit itdürüb fukaranın maaşına kimesneyi dahl ve deaddi etdirmeyesin..."²¹

Başvekâlet Arşivi'nde yer alan bu 1016/1610 tarihli vesikada Şeyhimizin ismi söyle geçmektedir: Bağdat Melevihânesi Şeyhi Mevlânâ Cünûnî. Bursa'daki faaliyetlerin kalıcı olması bu bilgi ve tecrübe birikiminin neticesidir. Dergâhi kurması, dergâhin hayatı için vakıflar temin etmesi veya diğer muhibbanca tahsis edilen vakıfların en verimli bir tarzda kullanılmasının neticesidir ki Bursa Melevihânesi bu şehirdeki dergâhların en büyüğü, mekân olarak en geniş ve en teşkilâtlı olmuştur.

Cünûnî Dede'nin vefatından sonra dergâhin maddî gelirleri ve onarımı ile ilgili olarak Bursa Kadi Sicillerinde ve kitaplarda yer alan bazı kayıtlar ise şöyledir:

1633'te dervîslere taamîyesi kâfi gelmediğinden ihtisab mukataasından günlük üç vukiyye et verilmesi fermanla emredilmiştir.²² 1758'de IV. Murad devrinden beri verilmekte olan üç vukiyye koyun etinin aynen verilmesi tekid

edilmiştir.²³ 1775'te Melevihâne harap ve "mail-i türab" olmakla Cizyedârzâde Hacı Hüseyin ve Hassa mimarı İsmail Halife taraflarından yapılan keşif defterinde 1268 kuruş ve 85 akçe ile türbenin üstü ve bitişindeki meydan odası ve semâhâne döşemesi ve dervîşlerin hücreleri ve mutfağı tamir ettirilmiştir.²⁴ 1815'te tekkenin varidatı olmadığı, içinde oturan dervîşlerin düçar-ı izdirap oldukları için Hüdâvendigâr valisi Nureddin Paşa mutfağının küşadıyla zaruretlerini azaltmış ise de yeniden vazife tevcîhi memnuattan olduğundan Bursa baş pazarı, ipek terazisi ve Mudanya gümruğü mallarından günlük yûzer akçeden üç yüz sağ akçe yevmiye tayin edilmiştir.²⁵ 1819'da Melevihâne dervîşleri için 150 kuruş tahsis edilmiştir.²⁶ 24 Nisan 1891'de Hüdâvendigâr vilâyeti valisi Mahmut Celâleddin Paşa tarafından semâhânenin tamirine başlanılmış ve Hazine-i Hassa'dan beş yüz lira ihsan edilmiştir.²⁷

Cumhuriyet devrinde bazen cami, bazen depo, bazan da karakol olarak kullanılan Bursa Melevihânesi zamanla bakımsızlıktan çökmüş ve tarihe karışmıştır. 1953 yılından itibaren arsası üzerinde su deposu yapılmış bu yanlış karar hükümnü 70 sene sürdürmüştür. Nihayet yanlış karar Bağdat'tan dönmüş yapılan semahane, selamlık dervîş hücreleri ve türbe 7 Ekim 2023 tarihinde "Kültür Merkezi" olarak yeniden hayata "merhaba" demiştir.²⁸

23 BS, B 172/89.

24 Bursa Küttigü, II/333.

25 Age., III/332.

26 agy.

27 Başvekâlet Vakıf Dosyaları, Nu. 22462.

28 Eşrefzâde Safiyyuddin Erhan Bey'in bu çorbadaki tuzu çok önemlidir.

21 Mühimme, 79, s. 264/923.

22 BS, B 53/247, 165B.

Vakfiyeler: Bursa'dan Medine'ye Uzanan El

Bu bölümde Bursa Mevlevihânesi ile ilgili iki vakfiye tanıtılacaktır. Bunlardan biri Ahmed Cünûnî Dede'ye, ikincisi Muhammed Kalanîsi'ye aittir.

I.

Cünûnî Dede'nin 1026 tarihini taşıyan vakfiyesinin ilk satırları çok farklı bir konuya; insanın istidat ve kabiliyetlerine göre yaptığı hizmetlerin tasnifine ayrılmıştır:

1. Menba-i fezail-i ilmiyye olanlar sultanu'l-ulema olur.
2. Mecma-i kemâlât-ı aliyye olanlar molla,
3. Calis-i seccade-i şeriat olanlar medâr-ı salah-ı din,
4. Haris-i mülk ü millet olanlar nazzâm-ı âlem ve gavs-ı müslimin,
5. Mahza zât-ı alışanına ve cezbe-i aşka talib olanlar meczûb ve dîvâne,
6. Menba-i ilm ü irfân ve maden-i meşhûd-ı ikan olanlar ârif-i yegâne,
7. Tahsil-i hakîkat ve tekmil-i tarîkat idenler fukaraya mûrşid,
8. Kimi de hayır ve hasenata delâlet ider.

Vakfiyede ismi geçen Mevlevîhâneleri şunlardır: Konya, İstanbul, Edirne, Selanik, Misir, Haleb, Şam ve Bağdat.

Ahmed Dede'nin ifadelerinden vakif gelirleri şu üç gaye için kullanılacaktır:

1. Dervîşan ile cemiyet,
2. *Mesnevî-i Şerif* nakl ü kiraat,
3. Semâ ve safâ ile ayin-i hazret-i Mevlânâ'yı icra.

“...Ve her haftada iki gün dervîşan-ı dilrişan mutâd üzere alî cemiyet idüb *Mesnevî-i Şerif*

nakl u kiraat olunub semâ ve safâ olunmağla ol makam-ı dilgûşâ bir mertebe nur u safâ tahsil itmiştir ki...” Dede'nin vakfiyesinin en önemli tarafı ise Medine'ye Ashab-ı Suffâ'ya kadar uzanan bir muhabbeti belgeleyen şu ifadelerdir:

“...Eğer mûrur-ı eyyam ve kûrur-ı şuhur u a'vam ile hangah-ı mezburde fukara-yı Mevleviyeden kimesne olmayub semâ ve safâ vu ayin-i Hazret-i Mevlânâ icra olunmaz ise mahdud-ı mezburun amme-i menafîi Medine-i Münevverede -ala sakinha tahiyyat-ı mükerrere- Ashab-ı Suffâ dimekle marufetü'l-ittisam olan fukara ve sulehâ-yı kirama sarf oluna..”

Ev, firîn, su kübü ve ağaçların gelirlerinden oluşan vakîf şu anlamlı dua ile sona ermektedir: “Dergâh-ı azamet-i penah-ı ilahdan mütazarradır ki ila yevmî'l-hâşr ve'l-mîzan, zikrolunan hangâh-ı safvet-nîşan taife-i dervîşana aşyan olub bu cemiyet perişan olmaya amin...”

Vakîf, Cünûnî Dede'nin yerine geçen “halife ve mesnevîhan ve mûrşid ve mürebbi-i dervîşan olan zât-ı alışana...” meşrut kılınmıştır.²⁹

II.

Saray Mahallesi'nden Muhammed b. Yusuf el-Kalanîsi tarafından kurulan vakfiye de 1026 tarihini taşımaktadır. Bir Mevlevî dervîşi olan Kalanîsi “maye-i muhteşemî hidmet-i dervîşanest” fehvâsına Dikencik Köyü yakınında Çakal Ormanı denen yerde

²⁹ Süleymaniye Ktp. Lala İsmail Kit. nu. 737, 81b-86a. Bu vakfiyeleri temin edip gönderme lütfunda bulunan Dr. Barışhuda Tanrıkorur Hanîmefendi'ye teşekkür ederim.

Cümâni Ahmed
Dede Türbesi



bulunan mal ve bu mal üzerindeki meyva ağaçlarını vakfetmiştir.

Vakfiyede sarf yerleri şöyle tesbit edilmiştir:

1. Mesnevîhan ve halifeye yevmî üç akçe
2. *Mesnevî-i Şerif* kiraat idüb badehu *Kur'an-i Azim'*den bir aşırı şerif tilavet iden kimesneye yevmî bir akçe,
3. İmamet hidmetini iden kimesneye dahi yevmî bir akçe.

Vâkîf, vakîf gelirleri çok olursa “re'y-i mütevelli ve halife” ile uygun olan yerbere sarf edilmesini öngördüğü gibi "... mürûr-i eyyam ve kürûr-i a'vam ile mesarif-i mezbureye sarf müteazzir olursa fukaraya sarf oluna” diye bir şart ilave etmeyi de unutmadır.

Vakfa nazır olarak Sinan Çelebi b. Seferşah tayin edilirken, Kalanisi, kendisinden sonra tevliyeti “Mesnevîhan ve halifeye” bırakmaktadır.

Her iki vakfiye de Selîsi Efendi tarafından tescil edilmiştir.³⁰

Kubbedeki Şiir

5.5.1939 tarihinde semâhânenin kubbe içi badanalananırken Zeki Pınar, kubbede siyah boyalı yazılmış olan bir gazeli badana ile kapanmadan önce yazmış ve Bursa Halkevi tarafından çıkarılan *Uludağ* dergisinde neşretmiştir. Z. Pınar, Bursa Mevlevîhânesi ile ilgili bilgilere hiçbir eserde rastlayamadığını, Mevlevîlik incelenmeden Bursa tarihinin eksik kalacağını ifade ettikten sonra şöyle devam ediyor: “Müzik, şiir, semâ gibi güzel sanatların üç esas rüknünü tasavvuf ideolojisi içinde yoğuran bu Türk menseli tarîkatınince rind dervîşleri Yeşil Bursa'nın manevî duygulara, melânkoliye pek uygun olan havası ve güzellikleri içinde kim bilir nasıl bir hayat sürmüştür?” Destur ya Hazret-i Mevlâna başlığını taşıyan gazel³¹ şöyle:

Sâkî-i gülruh ki ser-germ-i şarâb eyler semâ' Şevka gelmiş çarha girmiş âfitâb eyler semâ'
Pertev-endâz olalı aks-i izâr-i sâgara
Şekl-i fânûs-i hayâlî her habâb eyler semâ'

30 Süleymaniye Ktp., Lala İsmail Kit. nu: 737, 86.

31 agd, sy: 35, 1941.

Nazrasın eyler tecelli hâsiyet sergestegân
Kûh u hâmûn baksâ bî temkîn ü tâb eyler
semâ‘

Sen şumârını unutma subhanın zâhid hemân
Aklın irmez Mevlevîler bî-hisâb eyler semâ‘

Nûş idüp sahbâ-yı aşkı dest-efşân pay-kûb
Sûfî-i aşufte sermest ü harâb eyler semâ‘

Hâlet-efzâ ol kadar işret-geh-i kâşâinemiz
İltihâb-ı şevk ile sîh-i kebâb eyler semâ‘

Tâk-ı ayyûka kanâdîl-i nûcûm âvíhte
Rûz u şeb fânûs-ı nûh nîlî kibâb eyler semâ‘

Yakdı âfâkî şerâr-ı âh-ı aşık sanmanız
Şu’le-i cevvâle-i tîr-i şehâb eyler semâ‘

Etmede tûlâb nehr-âsâ enîn-i dilhîrâş
Mevc-i kâsîr bâz-gûn pür-izdirâb eyler semâ‘

Kâlib-i fersudemiz Hâtif yem-i endişede
Mevce-i girdâb-veş pür piç ü tâb eyler semâ‘
Cünûnî Dede için

Baldırzâde’nin “gülşen-i sıdk u safanın
andelibi hoş-nevası ve vadî-i aşk-ı İlâhî’nin
Kays-ı şeydasi” diye tâvsif ettiği şair Cünûnî
Dede’yi biraz da onun kabirini farklı
zamanlarda ziyaret eden Mevlevî şâirlerin
ifadeleriyle tanıyalım. 1230/1815 yılında
merkez âsitânedede postnişin olan Hemdem
Çelebi’nin Dede’nin huzurundaki duyguları
şöyledir:

Vâkîf-i ilm-i ledünnî mest ü bî-sabr u sükûn
Mekteb-i aşk içre üstâd hemçü molla-yı Cünûn

Vâris-i sultan-i simâî mazbar-i şems-i Huda
Ârif-i esrâr-ı vahdet kâşif-i esrâr-ı nûn

Vâkîf idi ilm-i resmiyye seraser terk idüb
Dâne-i hardal kadar gelmezdi çesmine fûnûn

Hazret-i Ahmed Cünûnî iftihâr-ı Mevlevî
Eyle imdad bendene şâhim be hakkı kâf u nûn

*Âsitân-i pîr-i ekberden çü geldim nezdine
İtme mahrum Hemdem'i ey vâkîf-i cümle şuûn*
1327/1909'da Kastamonu, 1332/1913'de Halep,
1340/1924'te Üsküdar Mevlevîhânesi'ne
postnişin olarak tayin edilen Ahmet Remzi
Dede (Akyürek)'nin mîsraları da şöyledir:

*Olma dil-dâde sakın akl-ı meşa beri gel
Mazbar-i akl-ı kiil ol feyz-i Cünûnî Dede'den
Hangâbında olub silsile-i cünban-ı fûnûn
Maksad-i kalbini bul feyz-i Cünûnî Dede'den*
...
*Dil-i dîvâne yüz sürmekle hamdolsun müşerrefstir
Der-i dâriüsselâmi Hazret-i Ahmed Cünûnî 'den
Dolaşdim derbeder dârüş-şifa-yı debri avare
Ümidim lutf-i ihsan himmet-i Ahmed Cünûnî 'den*

Bursa Mevlevîhânesi'nin postnişinleri

Ahmed Cünûnî Dede	(ö. 1030/1620)
Zihni Salih Dede	(ö. 1073/1662)
Mehmed Dede	(ö. 1115/1703)
Salih Recep Dede	(ö. 1129/1717)
Sâhib Salih Dede	(ö. 1131/1718)
Mehmed Şeyhî Dede	(ö. 1151/1738)
Ataullah Dede	(ö. 1214/1799)
Salih Dede	(ö. 1246/1830)
Mehmed Dede	(ö. 1248/1832)
Nizamuddin Dede	(ö. 1269/1852)
Sabri Dede	(ö. 1288/1871)
M. Şemseddin Dede	(ö. 1349/1930)

Şimdi Şemseddin Mîsrî/Ulusoy'un
eserlerinden istifade ederek bu şâhiyetler
hakkında kısa bilgiler verelim.

1. *Zihni Salih Dede*: Ahmed Dede'den sonra
postnişin olan ve bu görevi 43 sene müddetle
sürdüren Zihni Salih Dede, mûrsidinin



Mevlevihâne son postnişini Mehmed Şemseddin Efendi

yeğenidir. Sakîb Dede'nin ifadesine bakılırsa Cünûnî, daha sağlığında görevi Salih Dede'ye devretmiştir:

“...nazarkerde ve velîahları olan Salih Dede hazretlerini hidmet-i mesnevîhanî ve nezaret-i ihvan ve hullanide niyabetle mümtaz buyurup kendileri kûşe-nişin ferağ-ı bâl ve muğtanım-i safâ-yı hal...” olmuşlardı.³²

Şu misralar onundur:

*Beyza-yı tuğra-yı devletdür külâb-ı Mevlevî
Tüde-i şehrab-ı izzetdür külâb-ı Mevlevî*

*Şevk ile gerdandur bezm-i talebe muttasıl
Sagar-ı sabba-yı vahdetdür külâb-ı Mevlevî*

*Lâbüd eyler mâlik-i dîhim-i Mîsr-i itibar
Kelle-i kandi bidayetdür külâb-ı Mevlevî*

*Şem-i dil nurun riyah-ı münkirandan hifz içün
Zihniya, fanus-ı hikmetdür külâb-ı Mevlevî*

Salih Dede'nin vefatına düşürülen tarih ise söyledir:

*Seyh-i vâsil ki dem-i nezi'de rub-i pâki
Duydu Gûlzâr-ı hüviyyetten iren rayihayı*

*Bâl açub âlem-i lâbuta ki itdi pervaz
Kendîye hem-rah edindi amel-i salihayı*

*Fukarası didiler riblet-i tarîhin o dem
Rub-i Salih Dede'ye okuyalim Fâtihayı
(1073)*

Salih Dede'nin, yarı asra yaklaşan şeyhliği esnasında yüzlerce insana faydalı olduğunu düşünmek zor değildir. Ancak Dede'nin yetiştirdiği insanlardan ikisini özellikle belirtmek gereklidir. Bunlardan biri Galata Mevlevîhânesi şeyhi olarak tanınan Gavsi Ahmed Dede'dir (ö. 1109/1697).

32 Sefine, III/63; Bursa Dergâhlari, 498.

Salih Dede'nin yetiştirdiği ikinci mühim şahıs Naci Ahmed Dede'dir (ö. 1120/1708). Beşiktaş, Galata ve Yenikapı Mevlevihânelerde şeyhlik yapmış olan Naci Dede'nin *Dîvân*'ı vardır.³³

2. *Mehmed Dede*: Salih Dede'nin oğludur. Küçük yaşıda iken babası vefat ettiği için tasavvufî terbiyesinde Niyâzî-i Mîsrî'den istifade etmiştir. Hayatı ve eserleri biraz sonra kendisinden bahsedeceğimiz Şeyhî Mehmed Dede ile birbirine karıştırılır.³⁴ En meşhur mûridlerinden biri Pendarî Ahmed Dede'dir (ö. 1120/1708). Salih Dede'nin mûridi Naci Ahmed Dede, Yenikapı Mevlevihânesi'ndeki postnişinliğini -ihtiyarladığını sebep göstererek Kâfir-i *Mesnevî* Bolvadinli Pendarî Dede'ye bırakmıştır.

3. *Salih Dede*: Mehmed Dede'nin oğludur. Asıl adı Salih olan Zihni Salih Dede, dîvânî olan Mevlevî şeyhlerindendir.³⁵ 1718 tarihinde "keşmekeş-i alâyîk-i dünyadan el çekip kurb-ı hamûşana vasıl olmuştur." *Güldeste* sahibinin, postnişin oluşuna düşürdüğü tarih söylenir:

*Didi tebriğine geldikte Belîg tarîhin
Oldu sadru'l-fukara Salih Efendi'ye seza*

Dervîş Sahib, en meşhur mûrididir. Dervîş Sahib, Bursali Mehmed Ağa'nın oğludur ve esas adı İsmail'dir.³⁶

4. *Şeyhî Mehmed Dede*: Sahib Salih Dede'nin kardeşidir. Ağabeyinin vefatından sonra

33 İÜ. Ktp. Ty., Nu. 1245

34 Osmanlı Müellifleri, I; *Gülzâr-i Suleha*, 108a; *Hulâsa*, 22a; *Güldeste*, 133; *Bursa Dergâhlari*, 499.

35 *Bursa Dergâhlari*, 500.

36 *Tezkire-i Şuarâ-yı Mevlevîyye*; *Semâhâne*, 137.

şeyh olmuştur. Esas ismi Mehmed olup Şeyhî, şiirde kullandığı mahlasıdır.³⁷ Eserleri vardır.³⁸

5. *Mehmed Sadık Dede*: Salih Dede'nin oğludur. Abdussamed-zâde Seyyid Mehmed'in vefatına düşürdüğü tarih söylenir:

*Yâ ilâhî Şeyh Mehmed Sadîk'ın
Cennet-i adn ola kabri enveri
Çok zaman iblâsla olmuş idi
Salikân-ı Mevlevînin rebberi
Âkîbet câm-i memeti nûş idüb
Hakk'a teslim eyledi can u seri
Oldı taribi bu nazm-i âbdâr
Nûş ide me'vada âb-i kevseri³⁹*

6. *Ataullah Dede*: Mehmed Sadık Dede'nin oğlu olan Ataullah Dede, 1182/1768 tarihinde Mevlevihâne'nin şeyhi olmuştur. Mi'râciyye okunması geleneğini 1208/1793 tarihinde Bursa Mevlevihânesi'nde başlatan Dede, 1214/1799 tarihinde vefat etmiştir. Muhtemelen bu Mi'râciyye, bugün hâlâ mi'râc gecekeri Bursa'da okunan Nayî Osman Dede'nin (ö. 1142/1799)

*Evvel Allah adını yâd eyleriz
Dil dil olmuş kalbi dil-şâd eyleriz*

diye başlayan mi'râciyyesidir.⁴⁰

37 *Bursa Dergâhlari*, 501.

38 *Gülzâr-i Suleha*, 108a, 123b, 124a; *Bursa Dergâhlari*, 503.

39 *Gülzâr-i Suleha*, 123b.

40 Metin Akar, *Türk Edebiyatında Manzum Mi'râcnâmeler*, İstanbul 1987; Mustafa Kara, "Mi'râc Mi'râciyye ve Bursali Safiye Hâtûn'un Vakfîyesi," *UÜ İFD*, S. VII, cilt: VII, Yıl: 7, (1998). Tanburî Cuneyt Bayraktar'ın Miraciyye üzerine yaptığı yüksek lisans tezi Miraciye hânalarının işini biraz kolaylaştırmıştır. Ayasofya Cami-i Kebir'inde 2021 yılının Mirac kandiliinde ilk defa okunmuştur. Safiyyuddin Erhan Bey'in desteğiyle Miraciyye belgeseli çekilmiştir.



*İhya edilen
Mevlevihânenin
semâbanesi*

Dede'nin döneminde dergâh büyük bir onarım geçirmiştir. Bu onarımda Sadrazam Dervîş Paşa'nın ve Cizyedârzâde Hüseyin Ağa'nın büyük gayretleri vardır. Bu onarım için uzun bir şiir yazan Abdussamedzâde'nin son beyti şöyledir:

*Zahidâ, inkârî ko zira ki bu dergâh içre
Okunur şam u seher Mesnevî-i Mevlânâ*

Gülzâr-i Sülehbâ yazılırkken Dede postnişindi.⁴¹

7. Ahmed Dede: Ataullah Dede'den sonra dergâhın şeyhliğini üstlenen Ahmed Dede 1218/1803 yılında vefat etmiştir.⁴²

8. Salih Dede: Ataullah Dede'nin oğludur.

Babalarının vefatından sonra ağabeyi Ahmed Dede ile beraber şeyh olmuş, onun vefatından sonra Salih Dede'nin şeyhliği müstakil olarak devam etmiştir. Merkez dergâh postnişini Hemdem Çelebi 1282 Rus harbine katılmak üzere İstanbul'a dokuz dervîş göndermiş, Salih Dede'yi de kendisine vekil tayin etmiştir.⁴³

9. Mehmed Dede: Salih Dede'den sonra Mehmed Dede posta geçmiştir. Vezirlik rütbesi alınarak önce Kütahya'ya, daha sonra Bursa'ya sürülen Abdurrahman Nâfir Paşa (ö. 1269/1852) şeyhin dostlarındandır. Paşa vaktinin çoğunu Mevlevihâne'de geçirir hatta meydanı süpürürmüştür. Bir ara Şeyh Mehmed Dede kendisine, eski itibar ve

41 age, 123b; *Bursa Dergâhlari*, 504.

42 *Bursa Dergâhlari*, 505.

43 *Gülzâr*, 123b; Gölpinarlı, age, 175; *Bursa Dergâhlari*, 505.



rütbesine kavuşacağını söylemiştı. Bu durum gerçekleşince Paşa, dergâha maddî kaynaklar bulmayı hiç de geciktirmemişti.⁴⁴

10. Nizameddin Dede: Babasından sonra postnişin olan Nizameddin Dede'nin bu görevi 21 sene sürmüştür.⁴⁵

11. Mehmed Şemseddin Dede: Bursa Mevlevihânesi'nin son şeyhi olan Mehmed Şemseddin Dede 1270/1854 yılında Bursa'da doğdu. Babası Nizamuddin Dede, annesi ise Emîr Sultan'ın torunlarından Ümmügülsum'dür. Babası vefat ettiğinde yaşы çok küçük olduğundan şeyhlik görevini uzun yıllar dergâhın aşçıbaşışı Sabri Dede

vekâleten yürütmüştür. 1888 yılında Abdülvahid Çelebi'den meşihatnâme alan⁴⁶ Dede 18 yaşında iken postnişin olmuştur. Arapça-Farça bilgisinin yanında tıp ve edebiyata da meraklı olan Dede, tekkelerin kapanmasına kadar bu görevi sürdürmüştür.⁴⁷

Birinci Dünya Savaşı'nda ilân edilen cihad-ı ekbere katılmak üzere yetmiş mûridiyle beraber Konya'ya gitmiş, ancak şeyhlerin en kıdemli ve yaşlısı olması sebebiyle Veled Çelebi tarafından Çelebi Vekili olması uygun görüldüğünden tekrar Bursa'ya dönmüştür.⁴⁸

46 Gölpinarlı, *age*, 400.

47 Merhum Celâleddin Çelebi'nin Celâl Bayar'dan duyduğuna göre, tekkelerin kapanmasından önce dergâhta yapılan son semâ âyinini Abdülhalim Çelebi idâre etmiştir. (Şifâhî bilgi). Ayrıca bkz. Demirağ, *age*, 46 vd.

48 M. Şemseddin Efendi'nin hayatı ile ilgili bilgileri dostum Safiyyüddin Eşrefoğlu'nun aracılığıyla temin ettim. Kendisine teşekkür ederim.

44 M. Ziya, *Yenikapi Mevlevihânesi*, 105; *Bursa Dergâhlari*, 507.

45 *Bursa Dergâhlari*, 510.

1925'ten sonra semâhânenin mescid haline getirilmesiyle bir müddet burada imam-hatiplik yapan Dede, 20 Ağustos 1930 tarihinde vefat etmiş ve Pınarbaşı mezarlığına defnedilmiştir. Meslektaşları *Yâdigâr-i Şemsî* sahibi vefatına şu tarihi düşürmüştür.⁴⁹

*Söyledim cevher gibi Şemsî-i Mîsrî tarîbin
Erîdî şeyhû'l-Mevlevî Şemsî de Mevlâsimâ*

Tahirü'l-Mevlevî'den Ahmed Remzî Dede'ye

Tahirü'l-Mevlevî (Olgun) ile Ahmed Remzi Dede arasındaki mektuplaşmalar pek çok konuda bize bilgi sunmaktadır. Bunlardan biri de yaklaşık 120 sene önce Bursa'yı ziyaretlerinde Tahirü'l-Mevlevî'nin yazdığı mektuptur.

Önce Bursa'da kısa bir tur attıktan sonra Bursa Melevihânesi'nin içine girelim ve "âşıklar meydani"nı biraz da içерden temas edelim:

Dâder-i Ekrem,

....

Birkaç mektubumda rahatsızlığımdan bahs ediyordum fakat ne olduğunu yazmamıştım. Bizim marazı müzmin beynel-etiğbâ "ekzema" denilen mayasıl illeti imiş. Vücudun biraz terlemesi üzerine kol ve bacak gibi âzâyı tatlı

Ayrıca bkz. *Bursa Dergâhlari*, 513.

49 Dergâhın müdavimlerinden biri de İhtifalci Ziya Bey diye tanınan *Yenikapı Melevihânesi* adlı eserin yazarıdır. 1892'de Bursa Lisesi müdürü olan Ziya Bey'in ifadesine göre Paris'te çıkan gazeteleri dergâhta beraberce mütalâa ederlermiş. Hatta bir gün Rüştü Paşa asabi bir halde dergâha gelmiş ve bu gazeteleri kasdederek şöyle demiş: "Efendim, bunları sokaklara atmalı. Herkes okusun, anlasın..." age.

tatlı kaşındırıp sonra acı acı yakan bu hastalığın tedavisi zimmunda doktorumuz tarafından tebdîl-i havâya gidilmesi ve kaplıcaya girilmesi lüzumu tavsiye edildi. Efendi Hazretleri de on sekiz gün kadar müsaade buyurdular. Ni'me't-tesâdûf ismarladığım sikkeleri kendim getiririm dierek Bursa'ya müteveccihen hareket ettik. Şehr-i mezkûra vuşlümde kaplıcalara yakın bir otelde oda tutarak istihmâma devâma başladık. Bursa pek güzel bir yer. Keşîş Dağı'na yaslanmış, öndeeki ovaya doğru uzanmış bir memleket ki, o Keşîş Dağı'ndan nebeân ile derûnundan cereyân eden yirmi otuz suyun ifâza-i hayat-bahâsına nemâ-yâb olan ağaçların kesretinden şehr-i ahdar tesmiyesine şâyan ve:

*Bursa'yı ta'rîf için Tâhir hülâsa denmeli
Cennetin dünyâya inmiş bir muallâ gülşeni*

sitayışine çeşbân. Hele kaplıcalar pek hoş. Oralarda yıkanmalı ve yıkananlara bakmalı da, saçma sapan söyle bir şeyler söylemeli:

Hârbâr-i ârzû âzürde etmez mi beni

Seyr edince göz kükürtlü suda ol sîmîn-teni

*Suçramaz mı dil çekirge misli yâhû şevkten
Ol Çekirge dilberi bahsetti havza rûşenî*

*Başlayınca suda ol nûr-ı mücessem yüzmeye
Havza düşmiş sandım aks-i mâb-i pertev-eğeni*

*Çıktı havz-i nâzdan ol meb-i gark-rîz-i hayâ
Ter içinde kaldı zülfü gül-izârı gerdeni*

*Cok mudur lerziş verirse cisme tâb-i ru'yeti
Cezb eder elbette miknatıs çûb-i âheni*

Bunlardan Yeni Kaplıca isminde bir germâbe vardır ki vüs'at ve nezâfet cihetile cümlesine faiktir. Bir gün buraya gitmiştim. Soyunup içeriye soğukluk denilen mahalle girince büyük bir meydanın ortasında bir havuzvârenin içerisinde fiskiye makâmında mermerden destârlı bir sikke-i şerîfenin

tepesinden soğuk su dökündüğü manzûr-ı çeşm-i iftihârim oldu. Orada yuguculara çıkışma vermekle meşgûl birisi Fakirin nazar-ı memnuniyetimi görünce dedi ki: Kaplıca'nın tâmirinden evvel burada bir levha varmış ki sıkkeyi medhediymuş, sonra tâmirde nasilsa zâyi olmuş:

*Cem' olup yetmiş iki firka gelir Kaplıcaya
Feyz alır bûs ederek sikke-i Mevlânâ'yı*

beyti hatırda kalmış.

Fî'l-vâki beytin irâe ettiği gibi herkesin bûsegâhi oluyor, her teşneyi irvâ ediyordu, Fakir de o âdete ittibâi câna minnet bilerek vaz'-ı şifâh-ı bendegî ve teskîn-i sûz-ı teşnegî ettim. Hattâ buna telmîhen ve “külâh-ı Mevlevî” gazeline ilaveten şu iki beyit hatıra geldi:

*Yek-dilâne kiblegâb-ı cümle akvâm olması
Çok mudur mir'ât-ı vahdettir külâh-ı Mevlevî
Çeşme-i maü'l-hayât-ı ins ü cân dersem n'ola
Menba'-ı feyz-i bakikattir külâh-ı Mevlevî*

Dergâh-ı şerîfe de gittim. Kapıdan girilince sağ tarafta:

*Mollâ-yı cünûn-ı da'vi-i aşk
Müfti-i lüzüm-ı terk-i bestî*

*Sultân-ı Cünûni Şeyh Ahmed
Sâkî-i şarâb-ı Hak-perestî*

Efendimizin ve câ-nişin-i kudsiyyetleri olan meşâyih-i kirâmin münzevi oldukları huzûr pür-nûr olup muvâcehe penceresinde Hemdem Çelebi merhûmun yalnız:

*Âsitân-ı pîr-i ekberden çü geldi nezdine
Etme mahrum Hemdem'i ey vâkif-ı cümle şuûn
Maktaî hatırında kalan bir levhasıyla, Zîver
Paşa merhûmun:*

Olâlim silsile-i cünbân-ı der-i Mevlânâ

Edelim feyz-i Cünûnî Dede'yi istibsâl

Matlaında bir kitası ve Senih Efendi'nin:
*Senîb ey pâdişâb-ı mülk-i ma'nâ pâyâma geldi
Huzûra armağanı cevher-i sîdk-ı dür-i dindir?*
niyazımı hávî elvâh-ı nefise muallaktır.
Bunlara ilâve-i zâide olarak Fakir de şu istirhâm-nâmeyi yazdım:

*Ey şâb-ı cünûn-ı deşt-i sevdâ
Müstağrak-ı babr-i aşk u cezbe
Tâbir ki derinde sâilindir
Lütuf kerem et o mürde kalbe*

Sol tarafta hücerât ve şeyh dairesi ve karşı tarafta ise şadırvan ve semâhâne vardır ki bahçenin tâ ortasından kâin olup önünde iki üç tane dâimü'l-cereyan havuzlarla cennetin gösterdi “tecrî tahtehê'l-enhâri” ni ifadesini isbat eder. Gittiğim mukâbele günü olan cuma idi. Lâkin Şeyh Efendi olmadığından edâ-yı salâtı müteâkib ism-i Celâl okundu. Fakat Yenikapı Dergâh'ndaki âhenk nerede? Ne ise Hak kabul etsin, okunu bitti. O akşam dergâhta kaldım. Matbah-ı şerifi ziyâret ettim. Dört cân var. Yatsı namazından sonra mekteb-i idâdî-i mülkî müdürü olup muhibbâdan bulunan Ziyâ Bey Mesnevî-i Şerîf takrîrine başladı. Cenâb-ı Mesnevî'nin ulviyetine hürmeten dinledik. Bahis, rûhun uyku halinde âlemine i'tilâsı ve uykı ölümün kardeşi olduğunu mübeyyin idi. Sabahleyin Gelibolu çilekeşlerinden Kayseriyeli Arap Bekir Dede ile konuşuyorduk. Akşam bulunmadığı cihetle dersin neden bahsolduguunu sordu. Fakir söyleyince “Allah Allah birisi tûti hikâyesini bıraktı da bülbül hikâyesini söylüyor” dedi, gülmeye başladık. Bilmem anlayışta mı, anlatışta mı?”⁵⁰

50 Tahir Olgun, Çilehâne Mektupları, haz. Cemal Kurnaz, Gülgün Erişen, Ankara, 1995 s. 117-121.