



Raşit Küçük Hoca'nın lise talebesi olduğu yıllarda çekilmiş bir fotoğraf karesi

RAŞİT KÜÇÜK HOCA VE KONYA

COŞKUN YILMAZ

Rahmetli Raşit Küçük Hocanın yaşadığı şehirlere ilişkin güzel hasletleri vardır. Kendini yaşadığı şehre ait görür ve oralı gibi sıkı çalışır. Bulunduğu şehir ve halk ile adeta bütünleşen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Hoca, nerede yaşamışsa oralı olarak görünür, bilinir. Sözelimi kendisi Antalya Akseki’lidir ama Konya ve Erzurum’da yaşadığı için camiada Konyalı ve Erzurumlu diye bilinir. Her iki şehrimiz de bu özelliğinden dolayı Hocayı sever, sayar ve sahiplenir.

Konya Yüksek İslam Enstitüsü 1970 mezunu olan Hocamız Konya’da beş yıl yaşamış görünüyor. Dârülmülk Konya Dergisi’nin kayıtlarına girmesi açısından Coşkun Yılmaz’ın Raşit Hoca ile yaptığı görüşmenin Konya ile ilgili kısmını aşağıda sunuyoruz. Hakkında kısa

bir bilgi de vererek. Rahmete vesile olması dileğiyle.

Akseki olmanıza rağmen, Konya’da ve Erzurum’da kaldığınız için sizi kimileri Konyalı, kimileri de Erzurum’lu olarak görür.

Köyümüzde ilkokul bitince İmam Hatip’e gelişim benim için önemlidir. Köyümüzden İmam Hatip’e giden ilk talebeyim. Beni İmam Hatipli yapan Antalya Müftüsü ve köylüm Mustafa Sıtkı Gökmen’dir. O zaman imam ve müftülerde yaş haddinden emekliye sevk yoktu. Müftü Efendi 77-78 yaşlarında görevinin başındaydı ve sağlığında hürmet ettiğim, vefatından sonra da duamı eksik etmediğim çok değerli biriydi.

İmam Hatip’te okurken daima sınıf mümessili oldum. Konya’da İslam Enstitüsü’nde Talebe Cemiyeti’nin içinde oldum. Bu cemiyetler ayrı ayrıydı, bunun federasyonunu kurduk, kurucu üyesiydim. Talebe Cemiyeti’nin çıkardığı derginin basım, yayım ve idaresinde görev aldım. Konya’da Hamle adında bir gazete çıkıyordu, orada çalıştım bir müddet. Bizim dergimizi de o gazete çıkarıyordu. Dergimizin ismi Yeni Ümit’ti. Sonra ismi “malum yapı FETÖ” tarafından çalınınca İslam Medeniyeti Mecmuası olarak devam etti. 1960’ın sonlarında federasyon bünyesinde çıkardığımız çok kaliteli bir dergiye. Federasyonun ilk başkanı rahmetli Mahmut Özakkış’tı, sonrasında Cahit Baltacı arkadaşımız da çok emek vermiştir bu dergiye.



Raşit Küçük Hoca'nın lise ve üniversite tavsili yıllarında ve arkadaşları ile çekilmiş fotoğrafları

Yüksek İslâm Enstitüsü'nde çok kaliteli eğitim alıyorduk. Ankara İlahiyat Fakültesi'nin hocaları derslerimize gelirdi. Talebe Cemiyeti'nin bir minibüsü vardı Enstitü'de, bununla her cuma günü irşad faaliyetine çıkılırdı. Geçtiğimiz güzergâhtaki köylere vaiz ve imam bırakırdık. Bu yaptığımızın hududunu genişletip Antalya'ya, Burdur'a ve çevre illere de gitmeye başladık. Bugün artık böyle faal, işlevsel cemiyetler yok. Konya'da Milli Türk Talebe Birliği'nin bünyesinde Türk Talebe Derneği'ni kurdum ve başkanlığını yürüttüm. Cemiyet'teki görevimden de ayrıldım.

Sakin görünen bir yapınız var fakat yaptıklarınızdan hareketle bakıldığında çok aktif görevler üstlendiğiniz anlaşılıyor. Öğrencilik yıllarından başlayan bir yoğunluğunuz var anlaşılır.

Usul olarak işleri hep ciddiyetle yapma gayretinde oldum. Cemiyetin ilk

Başkanı Halil Hayit idi. Sonrasında Harun Aytaç ve Adil Küçük ile çalıştım. Konya'da bu kişilerle çalışmış olmak tanınmamın sebepleridir. Konya'da programlar tertipleyip alanında kıymetli şahsiyetleri konferanslara, seminerlere getirmiş olmam da tanınmış olmamın diğer bir nedenidir. Merhum Muhammed Hamidullah Hoca'yı Konya'ya ilk getiren kişiyim. Arif Nihat Asya'yı, Mahir İz'i, Kemal Edip Kürkçüoğlu'nu 4 yıl kaldığım öğrencilik yıllarımda davet edip getirmiş olmam Konya'da tanınıyor olmamın sebepleridir.

Muhammed Hamidullah Hoca'nın Konya'ya gelişini sizden dinlesek.

Ben, Hamidullah Hoca'yı talebelik yıllarımda Konya'ya getirdiğim zaman İstanbul İslâmî İlimler Enstitüsü'nde hocaydım. O zaman Erzurum'da Fakülte yoktu, 1971'de fakülte açıldığında oradaydım fakat Hamidullah Hoca'nın gelişine vesile olanlar İhsan Süreyya

Sırma, Şerafettin Gölcük, Yusuf Ziya Kavakçı'ydı. Yusuf Ziya Kavakçı tercümanlığını yapardı, Konya'ya da beraber gelmiştiler.

Hamidullah Hoca ülkemizde kaldığı süre çamiası ile içli dışlı oldu. Konya'ya ilişkin bir hatırat var mıdır hocam?

Hamidullah Hoca ile münasebeti olan kişilerle müşterek bir program yapıp onu anlatmak lazım gelir. Benim kendisiyle münasebetim Konya'da, Erzurum'da ve İstanbul'da bilfiil vardı. Hamidullah Hoca'yı, mükemmel bir İslam insanı ve âlimi olarak tanıdım, emsal bir şahsiyetti. Bir öğünde iki çeşit yemek yediğine şahit olmadım. Kahvaltısı ve akşama yakın tek bir çeşit yemeği olurdu ve bu genellikle çorbaydı. Konya'ya davet ettiğim zaman beni seven, maddi imkânı da iyi olan bir aile, Hamidullah Hoca'yı ve on arkadaşımı yemeğe davet etti. Hanım teyze sofrayı ziyadesiyle donatmıştı fakat Hoca bir tas çorba içip sofradan kalkınca beraberindekiler de bir şey yiyemedi. Ev sahibemiz kocası Mehmet

amcaya demiş ki, "bir daha evimize yiyip içmeyen hoca getirme." Mehmet amca da beni arayıp bunu anlatınca "Endişe etme amca yarın gelir tüm yemekleri yeriz", dedim. Ertesi gün gidip yemeklerin hepsini yedik ve ailenin de gönlü olmuş oldu.

Hamidullah Hoca nezih bir insandı. Mezhebinin olmadığı söylenirdi, biri bunu sorunca, "Bir mezhep üzerine namaz kıldığını ve Şafi mezhebine müntesip olduğunu söyledi. Mezheplerin birleştirilmesine "telfik" denir. Hocanın da telfikten yana olduğu biliniyordu, biri de bunu sorunca "Evet, bir telfikten yanayım ama Sünnî mezheplerin kendi içinde birleştirilmesinden değil, Sünnî ile Şii telfikinden yanayım. Bunu yapabilecek bir kahraman çıkarsa belki siz de ben de gökteki melekler de hayran kalıp dua ederiz." dedi.

Hocam çok aktif bir gençliğiniz var. Bize bu vesilelerle tanıştığınız sizde iz bırakan şahsiyetlerden bahsedermisiniz?

Tanıma fırsatı bulduğum iyi ve güzel insanlardan bahsedeyim o zaman. Kemal Edip Kürkçüoğlu bunlardan

biriydi. Kendisini tanıdığımda İmam Hatip talebesiydim. Din Şubesi Müdürü'yü okulumuza geldiğinde. Bir talebesi bizim okulda öğretmen iken hakkında şikâyet olmuş, o durumun teftişi için gelmişti. Şikâyet edilen hocamız Rahmi Ayaz'dı. Rahmi Ayaz ceza alacak diye bekleniyorken onu yeni açılan Gaziantep İmam Hatip Okulu'na müdür yaptı. Biz de konuşma yapması için Kemal Edip Kürkçüoğlu'nu okula davet ettik. Mevlânâ ihtifaline gelince dinleme imkânı buldum. Secili (düzyazıda uyak) konuşan biriydi. Radyo konuşmaları, kitapları ve çok güzel şiirleri vardır. Resul-i Ekrem için yazdığı na'tı çok güzeldir. Bu na'tı bitirince umreye giden Ömer Kirazoğlu'na vererek Huzur-ı Nebî'de okumasını ister. Ömer Bey, na'tı okuduktan sonra arayıp okuduğunu haber vermek ister ama na'tı bittiğinde ruhunu teslim etmiştir Kemal Edip Kürkçüoğlu. Mahir İz Hocamızın coşkulu konuşmalarını hatırlarım. Enstitünün giriş kapısının üstünde M. Akif Ersoy'un bir beyti vardı:

*Allab'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete râm ol
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.*

*Raşit Küçük Hoca
üniversite tahsili
yıllarında sıra
arkadaşlarıyla
birlikte*



Mahir Hocayla kapının önüne gelince bu yanlış dedi. Hikmete değil, hükmüne râm olmalıydı. Osmanlıca nun (â) ile yazılmıyken te (â) ile yazılmış. Bir nokta fazla konduğu için böyle okunagelmiş dedi ve bu yanlış düzeltti. M. Akif'in hükmüne yazdığı ilk baskıda hikmete diye yazılmış.

Malum Erbakan Hoca da Konya milletvekili oldu, onunla ilgili bir hatırat varsa onu da sizden dinlesek.



1969 yılında rahmetli Necmettin Erbakan Hoca Konya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Adil Küçük ile ben, merhum Mehmet Zahid Kotku hocamıza, "Sayın Erbakan aday oluyor ne yapacağız?", diye sorduk. "Kardeşimizdir,

destekleyeceğiz", dedi. Ben de 1969'da merhum Erbakan'ın seçim bürosu başkanlığını yaptım. Pek çok insanı bu vesile ile tanıdım. Konyalılar da beni bu şekilde tanıdılar.

Raşit Küçük Hocafendi'ye Dair

Raşit Küçük 1947'de Antalya Akseki'de dünyaya geldi. 1966'da Antalya İmam-Hatip Okulu'ndan, 1970'de Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Erzurum İmam-Hatip Okulu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1975'de Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü'nde öğretim görevlisi oldu. 1978'de Erzurum'da İslâmî İlimler Fakültesi'nde doktora başladı. 1981'de 12 Eylül darbe yönetimi tarafından İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne gönderildi. 1982'de, Enstitü'nün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne dönüşmesinden sonra fakültenin Hadis Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev aldı. 1984'de Marmara Üniversitesi'nde "Kur'an ve Sünnette Sevgi Kavramı: Özellikle Allah Sevgisi" adlı teziyle hadis doktoru oldu. 1997'de doçent, 2003'te de profesör oldu.

2007-2011 tarihlerinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin dekanlığını yaptı. 2011-2014 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı oldu. 2014'de bu görevinde iken emekliye ayrıldı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm

Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevine getirildi. 22 Kasım 2022'de İstanbul'da vefat etti ve Fatih Camii hazinesine defnedildi.

Ömrünü Sünnet-i Seniyye'ye adanmış bir büyüğümüzdür Prof. Dr. Raşit Küçük hoca.

Toptumların, milletlerin, medeniyetlerin en önemli zenginliği yetiştirdiği insanlardır. Geçmişini değerlendirirken o dönemin insanlarına bakıyoruz. O devirleri bir yönüyle mimari, kültür ve sanat eserleriyle hatırlıyorsak, diğer yönüyle âlimleriyle anıyoruz.

Bizler de gelecekte, beraber yaşadığımız, gölgesinde barındığımız, nazarına muhatap olduğumuz, ilminden, irfanından, sözüünden, sobbetinde ve sükutundan istifade ettiğimiz âlimlerimizle anılacağız.

Bizim inanç ve kültür iklimimizde âlimlerin tartışılmaz bir üstünlüğü vardır. Ayetler, hadisler, hikmetler, deyimler, şiirler hep bunu söyler, bunu hatırlatır. Onlar, Peygamberimizin varisleridir. Nitekim Efendimiz, "Âlimler benim varislerimdir" buyurarak onların üstün konumuna dikkatimizi çekmektedir.

İşte Raşit hocamız da, ilmiyle, haliyle, kaliyle bu hadisi şerifin

tecessüm ettiği, bizi Allah Resulünün iklimine davet eden, Onun dünyasına taşıyan, onun nefesini, sesini, sadasını, ablakını, abkâmını günümüze ulaştıran, yaşayan ve yaşatan bir hocamızdır. O, dili ayrı, bedeni ayrı söyleyen, zihninde ayrı bir fikir dilinde ayrı bir zikir terennüm edenlerden değildir. Hayatına şahitlik eden dostları, talebeleri, yakınları olarak şehadet ederiz ki, Raşit Hocamız, her haliyle ve bütün yaşantısıyla çizgisinde zikzakları olmayan, sürekli zirveye doğru giden bir hayat yolcusudur. Şüphesiz onun yolcusu olduğu zirve çoğumuzun yöneldiği, gönlünün eğildiği dünyevi mevkiele değil, Hakkın rızası, Rasulullah'ın muhabbetidir. Onun içindir ki, çok önemli görevler, makamlar önüne serilmesine rağmen bir kısmını kabul etmemiş, kabul zorunda kaldıklarını da dostlarını kırmamak ve Müslümanların maslahatına yardımcı olmak için reddetmemiştir.

Raşit Hocamız, büyük bir medeniyet bubranı yaşadığımız günümüzde, medeniyet tasavvuru ile sadece zamanımızı değil geleceği de inşa etmenin sevdasını taşımaktadır. Onun dünyası, kavganın, gürültünün, ibtirasin, boş iddiaların değil, iblasın, samimiyetin, hikmetin, irfanın, tefekkürün, sevginin dünyasıdır.

Gönüllerde ayrı bir yeri olan Raşit Küçük Hoca'nın kendine has vakur ve mütebessim duruşuyla çekilmiş son fotoğraflardan biri



Doktora tezinin konusunu bile Kur'an ve Sünnet'te Sevgi Kavramı-Özellikle Allah Sevgisi- olarak seçen, kitabının ismini, "Sevgi Medeniyeti" koyan Hocamız gerçek bir muhabbet ve hürmet insanıdır. Sevgiyi konuşan değil, yaşayan insandır. Cemiyetin derdiyle dertlenen Hocamız bir çözüm olarak, Bilbassa Efendimiz aleyhisselamın üyesi bulunduğu, Hulfü'l-fudül örneğini benimseyerek sosyal-ilmî ve kültürel pek çok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun teşekkülünde yer almış, üyeliklerinde bulunmuş ve hasbî faaliyetlerine canla başla katılmıştır.

Üst düzey idareciliklerinde bile tevâzuu, dürüstlüğü,

çalışkanlığıyla öne çıkmış, bütün mesğalesine rağmen, zengin birikimine müracaat edenlere her türlü desteği vermekten geri durmamıştır. Bu özellikleri sebebiyle emsâl ve akranı arasında hallâlül-müşkilât vasfıyla öne çıkmıştır.

Hocamız, ilmi, hilmî, hali, idari ufku, siyasi, sosyal, kültürel ve medeni vizyonu ve misyonu ile cemiyetimizin her meselesiyle yakından ilgilenmiş, toplumun farklı kesimleri tarafından bir istişare mercii ve yol gösterici olarak kabul edilmiştir. Hocamız, yorgun dimağları dinlendiren sükunetinin yanında, gerektiğinde volkana dönüşebilen bir aksiyon adamıdır.

Raşit Hocamız, sözüyle, sohbetiyle, sükutuyla, simasının tabii bir uzvuna dönüşen tebessümü, bazen tebessümüne galebe çalan derin ve manidar bakışıyla, kalemiyle, eserleriyle, aksiyonuyla, öğrencileriyle bir nesle dostluk, bir nesle öncülük, bir nesle abilik, bir nesle rehberlik, hepimize hocalık yapan, maziye, hali ve istikbali ve dahi nesilleri inşa eden bir insandır.

*Bir gönül imarcısı
Bir istikbal mimarı,
Bir medeniyet inşacısı,
Bir Ümit Aşılayıcısı
Bir tevazu ve edep abidesi
Bir sevgi ve saygı insanıdır.
Bir Peygamber aşığı ve Sünnet-i Seniyyeye adanmış bir ömürdür.*